



Toerfietsclub Weesp

Nieuwsbrief TFC Weesp

www.tfcweesp.nl

Clubhuis: Sportpark Papelaan
Papelaan 126
1382 RP Weesp
Telefoon: 06 53960749

Redactie ad interim:
Wim van der Spek
Jan Robben

Ereleden: Jan Kneppers †
Jan de Wee

Leden van verdienste:
Arie Heijnis
Egbert van der Heide
Dirk Lodder

Info voor clubblad opsturen naar:
wimspek@gmail.com

[Jaargang 2012 nr. 07](#)

In deze Nieuwsbrief:

1. Nieuws vanuit het bestuur
2. Ziekenboeg
3. Verjaardagen juli / augustus
4. Heuveltocht op 22 juli
5. NK Toerfietsen 25 augustus
6. Mijn strukkel voor het leven door Jan de Wee
7. Ervaringen van de Penningmeester Ferry Ortiz Aldana

Nieuws vanuit het bestuur

- Het bestuur vergadert komende week om de voortgang te bespreken. Nu geen nader nieuws dus.
- Deze Nieuwsbrief is voor juli en augustus in verband met de vakantie. Het bestuur wenst iedereen een sportieve vakantie toe met veel goed weer om te fietsen en ook vele andere leuke dingen te doen.
- Tijdens Emma's Lentetoer is een lid van de NTFU langs geweest. De beoordeling is nu binnen en we zijn geslaagd. Dit betekent dat we een ster kunnen krijgen bij onze toertochten. Het bestuur feliciteert de Toercommissie met dit goede resultaat.

Wim van der Spek
Secretaris



Ziekenboeg

- Voor de situatie van Jan de Wee zie punt 6. Goed om ook positief nieuws hier op te nemen. De redactie nodigt u uit om zoiets ook te laten weten aan de redactie.

Verjaardagen juli / augustus

15 juli	Rene Parree
19 juli	Peter Paul Tabak
25 juli	L. Kamphuis
27 juli	A. Oostveen-Verweij
27 juli	Arie Heijnis
28 juli	Bert Priesters
5 aug.	Steven Bouman
7 aug.	Wim v.d. Spek
7 aug.	Martin Visser
8 aug.	Tjebbe Bosma
23 aug.	Harm de Kok
23 aug.	Martin Raaymakers

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve en gezonde verjaardag toe.

Zondag 22 juli: Heuveltocht

Beste fietsvrienden en -vriendinnen,

Op zondag 22 juli wordt de Heuveltocht georganiseerd. Er zijn afstanden van 150, 100, 75 en 35 km.

Alle routes beginnen langs de Vecht en Kreugerlaan. Alle afstanden (niet de 35 km) gaan over het vals plat langs Paleis Soestdijk.

De 100 en 150 km gaan over het Soester Hoogt (2e categorie). Voor de 100 km komt de eerste berg van de 1e categorie (Laan 1914) na stempelpost Oud Leusden.

De 150 km bereikt de Utrechtse Heuvelrug, na de rust bij manege 't Leersumse Veld komt de Amerongense Berg (buitencategorie).

De 100 km en de 75 km zijn compleet gepijld. De 150 km is deels gepijld.

De 35 km wordt op beschrijving gereden.

Voor de 150 km kan er gestart worden om 8:30 uur.

Om 9:00 uur kunnen de 100 km rijders van start.

Tussen 9:00 en 10:00 uur kunnen de 75 km rijders van start.

De 35 km rijders tussen 9:00 en 11:00 uur.

Inschrijfgeld 150 km en 100 km € 4,00, andere afstanden € 3,00. Leden van de NTFU krijgen altijd 1 euro korting.
De start is vanuit het clubhuis van de TFC Weesp aan de Papelaan 126, 1382RP Weesp.

Tot zondag 22 juli!

Jan Robben
Toercommissie



NK Toerfietsen 2012

Ik kreeg de vraag van Wim van der Spek, wil je meedoen aan het NK op 25 augustus en weet jij nog meer leden die dit leuk zouden vinden? In het verleden hebben door de jaren heen al verschillende groepen van TFC Weesp waaronder ik aan het NK deelgenomen. Zoals in de vereniging bekend, is het dinsdagavond clubavond waarbij ook mensen die geen lid zijn mee mogen fietsen. De Toercommissie (Roland 26 km. op de teller, Jan Robben 30 km. op de teller, (Arie zorgt voor de koffie) ondersteunen dat op een geweldige manier.

Diverse deelnemers zijn dan ook lid van TFC Weesp geworden. Wim heeft nog een oproep in de nieuwsbrief van juni geplaatst en ik heb nog per email een oproep naar de dinsdagavond groep gestuurd. Het enthousiasme uit de vereniging is groot. Twee en twintig deelnemers gaan in Nunspeet, TFC Weesp vertegenwoordigen in drie groepen!! Ik zou de archieven in moeten duiken, maar ik denk dat zo'n groot aantal deelnemers in onze vereniging nog niet in eerdere edities van het NK voorgekomen is. TFC Weesp start het NK van 2012 met drie groepen. Alle drie de groepen hebben de naam;

'Weespermoppen'

gekregen. Toepasselijker kan het haast niet.

<u>Gemiddelde snelheid</u>	<u>23,6</u>	<u>23,8</u>	<u>27,5</u>
Teamnaam	Weespermoppen 1	Weespermoppen 2	Weespermoppen 3
Teamcaptain	Martin Visser Roland	Wim vd Spek	Tjebbe Bosma Sjoerd
Teamleden	Geldorp FrancisGeldorp	Arie Heijnis Dirk Lodder	Bosma Steven Bouwman Ynse Jongmans
	Willy Verwey Wim van Weeghel	Hans Kuil Riek vd Spek	Jan Robben
	Peter Moens Egbert vd Heijden	Mark Zwart	
	Ria Duijnmaijer Peter Duijnmaijer	Hans Simonis Marleen Simonis	

Het is altijd opnieuw een happening van toerfietsers die willen genieten van de uitgezette tochten van de organiserende vereniging. Dit jaar TC. De Volharding uit Nunspeet. www.tcdevolharding.nl

Als de meeste mensen op vakantie zijn geweest is het dan zover. Nederlands Kampioenschap Toerfietsen.

Wat is er zo mooi aan het NK? We krijgen 2 prachtige tochten voorgeschoteld door een mooi gebied met een lengte tussen de 80 en 120 kilometer over de hele dag, waar wij nooit met onze tochten komen. Ook hoeven wij niet op tijd te letten dat wordt door de medewerkers van de NTFU gedaan. Tellers en horloges en telefoons doen deze dag niet mee. 's Morgens worden de groepen bij vertrek van een tijdrif plankier gestart en geklokt en bij terugkomst uitgeklokt. 's Middags na de lunch worden we weer geklokt en bij binnenkomst opnieuw. Terwijl we in beide ritten tussentijds ook nog geklokt worden. Aan het eind van de dag klokken we iets anders, meestal vloeibaar maar dan naar binnen. We fietsen allen op het tempo waarmee we normaal ook rijden. Tussen de 2 tochten hebben we tijd om te lunchen. Het lijkt op de Olympische spelen: Meedoen is belangrijker dan winnen! Maar als je wint heeft niemand het daar meer over. Want wat zou het leuk zijn als één van onze drie groepen zou

winnen. Inschrijven kan tot 10 augustus. Wil je alleen fietsen kan dat zelfs ook. Martin Visser.



Mijn strukkel voor het leven.

Na 1½ jaar vechten voor mijn gezondheid, wil ik in de eerste plaats alle belangstellenden in deze periode, bedanken voor hun medeleven. Het was voor mij ondanks mijn positieve benadering van de ziekte, natuurlijk geen pretje om ziekenhuis in en ziekenhuis uit, als vrij normaal te gaan beschouwen. Voor mijn supporters werd het soms een operette, zo moest Paula ze vertellen dat ik er weer eens in lag met een hartprobleem en zo zat ik de maandag erop weer fris en vrolijk, verslag uit te brengen bij mijn collega's sterritrijders. Ik kon mij voorstellen dat ze het allemaal maar een beetje onbegrijpelijk vonden, temeer omdat ik ook nog eens werd geconfronteerd met darmkanker, die met spoed moest worden behandeld. Ook dat werd door mij als vrij normaal afgedaan, het overkomt je gewoon en om bij de pakken neer te gaan zitten behoort niet tot mijn levensstijl.

Het probleem kanker werd verwijderd en na 1½ week kon ik de jongens, een beetje bleekjes, 24 kilo lichter en uitgewoond, weer vertellen hoe het was gegaan. Het deed mij ontzettend goed om zoveel belangstelling uit mijn favoriete sport en van vrienden en kennissen te mogen ontvangen, het helpt je echt om er snel weer

bovenop te komen. Tot overmaat van ramp kreeg ik tijdens de chemokuur een hartprobleem, waardoor de chemo werd gestopt, om niet voortijdig aan een reddende behandeling de laan uit te gaan.



Op 29 juni werd er een andere levensreddende operatie van 40 minuten op mij toegepast, door een ICD onder mijn huid te plaatsen, die er voor gaat zorgen dat ik mij veilig, natuurlijk als 75 jarige, kan blijven inspannen en dat is alweer heel wat, als je bedenkt dat in

december 2010 de noodklok voor mij begon te luiden. Nu, 8 juli 2012 mag ik weer levensverwachtingen hebben en reken er maar op dat ik ze ook zal pakken, want ik weet nu beter dan ooit hoe mooi het leven is, als je het maar weet te leven.

Ik bedank nogmaals alle vrienden, kennissen en belangstellenden voor het geweldige medeleven wat ik heb mogen ontvangen. Vanaf nu gaan wij er weer in een gepast tempo tegenaan, inmiddels heb ik afgelopen week alweer 100 km onder de wielen door laten gaan. het beviel mij zo goed dat ik hiermee maar door blijf gaan.

Jan de Wee - 8 juli 2012

Ervaringen van de Penningmeester

Beste leden van TFC Weesp, Het bestuur heeft mij gevraagd een klein stukje te schrijven over mijn ervaringen als bestuurslid en penningmeester van TFC Weesp sinds ik begon in februari 2010. Normaal gesproken is mijn blik alleen gericht op de toekomst en nooit op het verleden, daarom zal ik het beknopt houden.

In mijn eerste jaar heb ik vooral geobserveerd en de penningen bijgehouden. Na het eerste jaar heb ik een redelijk beeld gekregen van de belangrijkste inkomsten en uitgaven in de vereniging en heb ik een aantal maatregelen doorgevoerd, zoals onder andere een plan voor afwikkeling van de Wielerronde en een budget voor de commissies. Ook heeft Jan de Wee mij uitstekend geholpen om de sponsorcontracten met De Haan en Boretti te verlengen. Deze maatregelen hebben de kosten teruggedrongen en de continuïteit in de sponsorinkomsten teruggebracht. Maar zoals ik op de laatste jaarvergadering ook al heb gezegd, één ding is mij heel duidelijk

geworden: de financiële resultaten van de vereniging zijn voor 90% afhankelijk van de inkomsten uit de kantine en de toertochten. Die heb je als penningmeester niet in de hand.

Wat ik als een groot succes beschouw dat is de invoering van de nieuwe clubkleding in mijn tweede jaar als penningmeester. Deze investering heeft naar mijn mening zijn vruchten afgeworpen. De nieuwe kleding is herkenbaar, bijna iedereen vindt het mooi, het is goedkoop en het heeft ons veel nieuwe leden opgeleverd. Enige kanttekening is dat veel leden vraagtekens zetten bij de kwaliteit van de kleding. Maar ja, je kunt niet alles mee hebben.

Dit jaar hebben we een aantal tegenvallers gehad aan de kostenkant, maar normaal gesproken zouden de inkomsten dit moeten kunnen compenseren. Maar daar ben ik nu juist niet gerust op, omdat er al twee toertochten letterlijk in het water zijn gevallen. Ik hoop dat we op de Heuveltocht wel mooi weer krijgen en ik verzoek alle leden om dan ook aanwezig te zijn en je vooral niet in te houden in de kantine!

Dit jaar is mijn laatste jaar als penningmeester van TFC Weesp. In september zal ik in verband met mijn werk verhuizen naar Meteren (Gemeente Geldermalsen). Het is dan niet meer mogelijk om mijn functie als penningmeester bij TFC Weesp uit te oefenen. Bovendien ben ik aangesteld voor een periode van drie jaar, en die loopt dit jaar af. Naar mijn weten is er nog geen opvolger gevonden. Wie geïnteresseerd is, kan dit bij mij of het bestuur melden. Voor vragen over wat de

penningmeester van TFC Weesp nu precies moet doen kun je ook contact opnemen met mij.

Ik wens iedereen nog een fijn fietsjaar en ik wens TFC Weesp voor nu alvast een heel sportieve en succesvolle toekomst.

Ferry Ortiz Aldana

